

Omgaan met verlies en verdriet

Je hebt op je levenspad veel met verdriet moeten omgaan, zoals bij het overlijden van je man, de dichter Herman de Coninck, je twee zontjes en recent je zus en moeder. Vind je dat onze tijd goed omgaat met verlies?

"Ik heb er moeite mee dat men op alles vat wil krijgen. Als iets mis is gegaan in je leven, dan ligt er gelijk een traject voor je klaar. Het is jouw verantwoordelijkheid dat traject te doorlopen om tot een oplossing te komen. Het is een rationele aanpak maar ik vind het een minimaliseren en onderschatten van een probleem waar niet altijd een oplossing voor is. Een banalisering. Je kunt niet elk verlies ongedaan maken. Het enige wat je kunt doen is het aanvaarden en wellicht omhelzen als onderdeel van je weg. Geef me tenminste het recht om mijn pijn en verdriet voelen. Laat toe dat ik verdriet heb en ik zal er anderen niet mee lastig vallen." "We zijn te veel controle freaks geworden. En dat is nu juist wat ik zo mooi vind aan het religieuze, dat je aanvaardt dat jij niet de oplossing hebt. Voor mij hoort bij religieus leven een nederige houding die zegt: eigenlijk ben je klein en nietig; ik weet het niet en kan het niet alleen. Dat staat haaks op onze samenleving, waarin geldt dat je groot en sterk moet zijn. Uiteindelijk zijn wij kleine, nietige en onbelangrijke mensen. Voor mij is het naar de mis gaan een daad van nederigheid en bevrijding."

Het geloof doorgeven

Bij gesprekken in onze parochie viel op dat de oudere generatie aangaf niet de taal te kennen om de jongeren te bereiken. Voor jou begint alles bij taal.

"Dat is ook moeilijk. De oude verhalen en gebeden doorgeven is belangrijk. Ik heb die verhalen en gebeden ooit meegekregen. Ze sluimerden in me en op een gegeven moment heb ik me voor ze opengesteld. Je hebt er ook tijd voor nodig. Wat moet je als je die verhalen niet kent zoals de jongere generaties? Ik zie in België dat het in parochies goed gaat wanneer er een breed team is van leken. Ik denk dat de kerk, met de terugloop van het aantal priesters, er uit lijfsbehoud uiteindelijk niet aan ontkomt om de ambten open te stellen voor vrouwen. Schaf dat celibaat toch af. Homoseksualiteit in de kerk een probleem? Who cares!"

Krijg je weerklank voor je getuigenis over je verbondenheid met God?

"Uiteraard zijn er veel mensen die totaal geen boodschap hebben aan mijn getuigenis, maar ik ervaar ook nieuwsgierigheid. Ik krijg nogal wat uitnodigingen om erover te praten voor een publiek. Ik ervaar een grote openheid. Het verrijkt. Mensen sturen berichten om me te bedanken voor het delen van mijn ervaringen. Er zijn meer mensen die zoekende zijn. Ik ben blij dat er een platformpje ontstaat waarop we over deze onderwerpen kunnen spreken."

Je hebt op je levenspad veel mensen ontmoet. Welke les uit die lange reis kan je tot slot met ons delen?

"Je moet niet proberen mensen te veranderen. Mensen zijn wie ze zijn. Dat moet je leren aanvaarden."

Kristien Hemmerechts (1955) is een vaak bekroonde Vlaamse schrijfster. Ze schreef vanaf 1987 tientallen romans, verhalen en essays. De motor van haar werk is het verlangen inzicht te verwerven in menselijk handelen en menselijke verhoudingen. Hemmerechts maakt in haar boeken vrij veel plaats voor de beleving van de (vrouwelijke) seksualiteit. Ze was o.a. hoofddocente Engelse letterkunde aan Katholieke Universiteit van Leuven. In 1993 kreeg zij de Frans Kellendonkprijs voor haar gehele oeuvre.



FRANCISCUSDAG

Voor alle parochianen van onze parochie houden we op **6 oktober** onze jaarlijkse Franciscusdag. Een dag om samen met parochianen uit onze hele parochie te vieren en te ontmoeten. U bent welkom om **10.00 uur** om samen de mis te vieren in de **Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn**.

Ontmoeting en delen

Na de mis ontmoeten we elkaar op het kerkplein met koffie en iets lekkers, en in de tuin, het Hof van Goed Gaan. Tijdens de ontmoeting op het plein willen we samen delen en eten. Wij vragen u iets te eten mee nemen dat met elkaar gedeeld kan worden, bij de koffie, aan de tafels die op het plein staan.

We willen niet alleen delen met elkaar maar ook met anderen. Deze Franciscusdag zal in het teken staan van de diaconie in onze pa-

rochie. Voor de kledingbank willen we een inzameling houden van handdoeken, handschoenen, ondergoed, warme sokken. Als u deze zondag daar iets aan wilt bijdragen dan vragen we u iets hiervan mee te nemen naar de kerk. Bij de offerande zullen we al deze gaven naar voren brengen. Na de mis staan achter in de dagkapel tafels waar u kennis kunt maken met de diaconale werkgroepen. Zij zullen u graag vertellen over de taken die zij uitvoeren binnen de diaconie. Hiervoor worden leden van alle werkgroepen uit de hele parochie, die zich inzetten voor de naasten, uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Kinderprogramma

Voor de kinderen is er tijdens de mis een kinderdienst, waar het Godly Play-verhaal van Franciscus van Assisi wordt verteld. De naamdrager van onze parochie. De kinderen gaan na het woord van welkom naar hun eigen ruimte en komen terug voor de communie. Na de mis gaan we met de kinderen vogelhuisjes maken voor in de grote boom die in het Hof van Goed Gaan staat. In de Laudato staat een kleurplaat en een verhaal van Franciscus van Assisi. Wanneer de kleurplaat, op de Franciscusdag, gekleurd wordt in geleverd mag het kind grabbelen voor een prijsje.

Parkeren

De Onze Lieve Vrouwekerk beschikt over zeer beperkte parkeerplekken. Parkeren kan bij het parkeerterrein Rosariumstraat (2 minuten lopen naar de kerk). Parkeren is tot 12 uur gratis op zondagen. Daarna geldt een tarief van € 2,89 p/u.

